



IK DOE AL
MILIARDE JAREN
AAN KRINGLOOP..

HELP ME!



IK HOU VAN DE ZOMER, DE ZEE EN HET STRAND
 IK HOU VAN RIVIEREN, VAN MODDER EN ZAND
 IK HOU VAN DE BOSSEN, DE BERG EN HET DAL
 VAN BLOEMEN EN DIEREN, VAN MENSEN VOORAL
 MAAR HET MEEST VAN DE BRON, DIE DIT ALLES BEGON
 IK HOU VAN DE STERREN EN IK HOU VAN DE MAAN
 MAAR OOK VAN DE PLEK, WAAR MIJN WIEG HEEFT GESTAAN
 IK HOU VAN BREDA, WAAR IK WOON, LEEF EN WERK
 VAN DE SINGELS RONDOM EN HAAR STATIGE KERK.

DE AARDE RUIMT VANAF 'T BEGIN
 HAAR EIGEN ROTZOOI OP
 MAAR WIJ MENSEN, LIJ EN LAKS
 HEBBEN EEN PLANK VOOR ONZE KOP
 WACHTEN AF EN KIJKEN EERST
 WAT DIE ANDER ERVAN VINDT
 WE GAAN PAS AAN DE SLAG
 ALS DE BUURMAN OOK BEGINT
 WERK AAN DE KRINGLOOP MEE
 OP HET LAND, IN LICHT EN ZEE
 HET HEEFT WEL DEGEELIJK ZIN
 EN JE ZIT ER MIDDEN IN.....

..... EEN SCHONERE WERELD IS WAAR IK AAN BOUW
 WANT IK HOU VAN MEZELF EN IK HOU OOK VAN JOU.

IK HOU VAN DE WINTER, VAN IJS OP HET MEER, VAN DONDER EN BUURDE, IK

Willeke Heeseling

